

De dag dat ik Jezus ontmoette

LEESCLUB

Samen lezen is een trend. Een goed boek zorgt voor een goed gesprek. CW kiest elke editie een boek dat geschikt is om met vrienden of bekenden te bespreken. Vandaag *De dag dat ik Jezus ontmoette* van Charlotte Rørth.

Afgelopen weken stond in een aantal kranten een interview met de Deense journaliste Charlotte Rørth naar aanleiding van haar boek *De dag dat ik Jezus ontmoette*. De schrijfster vertelt hierin over haar rationalistische opvoeding, en hoe de grondvesten daarvan werden weggeslagen door een reeks onverklaarbare ervaringen. Op een dag zat Rørth, op werkdag als journalist, in een Spaanse kapel en 'zag ze Jezus'. Ze zag Jezus, wandelend door een oosters landschap, als een hologram voor zich: een knappe Grieks ogende man. Even later spreekt hij haar toe in haar moedertaal: 'Ik heb vertrouwen in je'. Het blijft niet bij die ene ervaring. Hetzelfde herhaalt zich een paar jaar later nog een keer op dezelfde plek. Rørth wordt als het ware verliefd op Jezus. Haar lichaam is niet meer wat het was, haar vingers stralen energie uit, soms op een pijnlijke manier. Ze gaat op zoek naar wat dit alles kan beduiden en herkent zich al zoekende in diverse kaders: van yoga tot de mystiek van Teresa van Avila en Johannes van het Kruis. Ook in sommige kunstwerken herkent ze zich: de heftige kleuren van de Engelse schilder William Turner bijvoorbeeld.

In *Trouw* fakkelde Stephan Sanders - zelf pasbekeerd - het boek af, waarbij hij toegaf het niet eens gelezen te hebben. Jammer. Het boek is goed geschreven, informatief en inspirerend. De emoties staan sterk op de voorgrond, ja. Maar als je doorvraagt, blijken veel overtuigde christenen op een of andere manier iets dergelijks meegemaakt te hebben. Zangeres Elly van het duo Elly en Rikkert heeft daarvan getuigd, al loopt ze er niet mee te koop. Evenzo priester Antoine Bodar. En dan hebben we het nog niet eens over de bijbel gehad. *De dag dat ik Jezus ontmoette* bevindt zich ergens tussen *Happinez* en Henk Binnendijk. In de Rooms-Katholieke Kerk kijkt men niet op van de ervaringen die Rørth beschrijft, en volgt men ze tegelijkertijd kritisch. Dat lijkt me in dezen de juiste houding - een houding waar Rørth overigens zelf ook van getuigt.

Charlotte Rørth, *De dag dat ik Jezus ontmoette. Bekenntnissen van een moderne ongelovige*, uitg. Wereldbibliotheek, 17,99 euro.

Discussievragen zijn aan te vragen bij de redactie: redactie@cw-opinie.nl

