



Charlotte
**ONTMOET
JEZUS**

“Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien,” zegt God tegen Mozes, “want geen mens zal Mij zien en leven.” (Exodus 33: 20). Maar als je Jezus ontmoet, kun je het gelukkig wel navertellen. Deze maand verschijnt het geruchtmakende boek van de Deense journaliste Charlotte Rørth.

Andrea komt terug, staat stil en staart. Ik kan niet bewegen, zeg ik tegen hem. Waarom is er zo'n licht om je heen? vraagt hij. We staan even naar elkaar te kijken. Waarom is er zo'n licht om je heen? herhaalt hij. Waarom kan ik niet bewegen? herhaal ik.

Er is iets met je gebeurd, zegt hij, pakt me stevig bij mijn schouders en leidt me naar buiten. Ik kan lopen, constateer ik dom. Je moet niet denken dat ik zo iemand ben die gelooft, zegt hij dan. Ik weet niets over die dingen, maar je geeft licht, je geeft licht, stamelt hij verlegen. Het ogenblik is zo intiem dat we blozen. Ik kijk naar hem en haast me terug naar mezelf en hij kijkt beschaamd weg. De komende jaren zou hij nog van meer dingen getuige zijn. In mij en in zichzelf. (pag. 14)

Ontmoeting in Úbega

Je bent 46 en universitair geschoold. Hebt man en kinderen, een leuke baan en een gezond verstand. Je bent voor je werk in Spanje. Journalist gespecialiseerd in kunst, cultuur en geschiedenis. Je denkt te gaan schrijven over de eeuwenoude olijfoliewinning in Andalusië... en dan loop je Jezus tegen het lijf. Dat overkwam de Deense Charlotte Rørth op 25 februari 2009 in het Spaanse stadje Úbega.

Het was heel gewoon om daar met hem samen te zijn, maar als ik onder woorden moet brengen hoe ik me van binnen voelde, klinkt het als een psalm, een hoogdravend gedicht of iets uit de Bijbel, en zo is mijn taal niet. Was het een verschijning? vraagt ze. Ik moet bevestigend antwoorden, hoewel het er in de verste verte niet op leek. We zijn geen van allen bewust christelijk of spiritueel opgevoed. Toch twijfel ik niet aan wat ik heb beleefd. Ik kan niet uitleggen waarom ik niet twijfel, maar ik weet dat ik hem heb gezien. Ik zat daar gewoon met Jezus. Ik was niet onder invloed van iets, uitgeput of geëxal-

teerd. Ik was gewoon mezelf. Een 46-jarige Deense moeder van drie jongens die weliswaar gedoopt is, net zoals ik getrouwd ben met hun vader, die zich daarentegen uit de lutherse staatskerk heeft uitgeschreven. Ik ben een lidmaat van de kerk, want ik heb nooit doorgedacht, ik heb geen avond- of tafegelbed gebeden of mijn eigen geloof of dat van anderen ter discussie gesteld. Of Jezus geleefd heeft, of dat God bestaat, is niet iets waar ik me serieus mee heb beziggehouden. Er moet plaats zijn voor iedereen, was altijd mijn houding en dat was ook het excuus om niet dieper in te gaan op wat anderen of ikzelf geloven. (pag. 30)

Er zijn monniken die hun leven wijden aan het geloof. Het huwelijk opgeven en bezit verachten. Hun hele leven is gericht op de ontmoeting met God. Ze bidden, lezen de Bijbel, volgen de rituelen van hun orde... en nooit verschijnt Jezus aan hen. Waarom dan wel aan zo'n Deense vrouw die nergens om vraagt en zich ook niet voor God interesseert? Zoals zo vaak blijkt dat wij God niet kunnen narekenen en ook geen systeem kunnen ontdekken in Zijn doen en laten.

Ontmoeting in Borne

Het doet me denken aan een verhaal dat ik lang geleden eens hoorde van professor Wim ter Horst. De exacte details ben ik vergeten, maar het ging ongeveer zo: Hij werd geboren in het Twentse Borne. Zijn ouders waren niet gelovig. Als klein man-

Driehonderd jaar geleden zou ik op de brandstapel zijn beland en misschien nog steeds.

neke mocht hij met zijn vader mee om op 1 januari 'meneer Spanjaard', de lokale textielabrikant, gelukkig nieuwjaar te wensen. Dat moet ergens in de dertiger jaren zijn geweest. Zijn vader, netjes uitgedost in een zwart colbert met streepjesbroek en een hoed, hield plotseling zijn pas in, nam zijn hoed af, maakte een soort van buiging, bleef even in die houding staan, zette zijn hoed weer op en vervolgde zijn weg. Er viel geen woord. De kleine Wim voelde dat er iets groots was gebeurd. Zijn vader zweeg. Maar Wim kon het niet van zich afzetten. Uiteindelijk vroeg hij wat er gebeurd was. "Ik heb God ontmoet", was het korte antwoord. Vanaf dat moment werd de familie Ter Horst hervormd en ging wekelijks naar de kerk. Wim ter Horst werd later een van de grootste pedagogen die ons land heeft voortgebracht. Was onder andere hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Leiden. Hij was een overtuigd christen en schreef veelgelezen boeken over opvoeden,

BEKENTENISSEN VAN EEN ONGELOVIGE

De dag dat ik Jezus ontmoette verschijnt op 6 juni als paperback, uitgegeven door Nieuw Amsterdam, € 17,99, ISBN: 9789028427068, 192 pagina's, vertaling Annelies van Hees. Ook beschikbaar als e-book

Charlotte Rørth (Kopenhagen, 1962) studeerde journalistiek en heeft 25 jaar ervaring als business- en cultuurjournalist, als redacteur en als organisator en voorzitter van culturele bijeenkomsten.

Charlotte is van 5 - 7 juni in Nederland voor een auteursbezoek.

