

'Niemand zal me geloven, maar ik heb Jezus gezien'

Een 'moderne ongelovige', of hoogstens een 'lauwe christen' was zij. Totdat ze tot twee keer toe een mystieke ervaring had waarbij ze Jezus ontmoette. De Deense journaliste Charlotte Rørth schreef er een boek over. "Mij is geleerd kritisch te zijn, altijd te twijfelen. Als dan zoiets fundamenteel provocerends gebeurt, sta je daar zonder gereedschap."

Rick Timmermans

Jezus verscheen aan haar als een hologram. Charlotte Rørth schrijft: "Achter mijn gesloten ogen staat Hij in deze sacristie in een koepel, compleet met landschap en lucht. Hij staat op een gruispad en tegelijkertijd zie ik de klinkers onder zijn voeten. Hij is niet doorzichtig, maar echt."

Het is Jezus. Weet ze dat dan al? Gedetailleerd beschrijft ze Hem. Hij ziet haar, dat voelt ze. Dan durft ze Hem in zijn ogen te kijken. Een diep gevoel overvalt haar. "Sterker dan verliefdheid. Een beetje zoals de eerste blik tussen mij en mijn pasgeboren zoon. En nog meer." Ze realiseert zich dat Hij haar kent en van haar houdt, "ondanks alle leugens, grote en kleine, mijn boosheid en mijn kleinzieligheid... Er is geen greintje twijfel in me."

Hoor-en-wederhoor

Of ze het kan geloven, of ze het wil geloven – ze gelooft het. Maar terwijl Hij verdwijnt, beseft ze: "Niemand zal me geloven, dat weet ik, maar ik weet ook dat ik Hem heb gezien. Hoe moet ik dat doorgeven, dat wat je niet eens in woorden kunt vertellen?"

In de maanden die volgen vertelt ze mondjesmaat over deze eerste verschijning van Jezus. Ze gaat door met haar gewone leven als journaliste, hoewel ze de verleiding voelt zich terug te trekken en te zwijmelen bij de Jezuservaring en het sterke gevoel van vreugde dat is blijven hangen.

De journaliste in haar zoekt naar antwoorden, wil hoor-en-wederhoor. Maar hoe dubbelcheck je een persoonlijke ervaring? Ze bezoekt artsen en psychiaters. Misschien is het epilepsie? De meeste geleerden kijken niet vreemd op van haar verhaal. Maar het verklaren, dat kunnen ze niet.

Theresia en Thomas

Tijdens haar vijf jaar durende zoektocht, waarin ze Jezus nogmaals ontmoet, stuit ze op Theresia van Ávila. Ze kende haar geschriften niet. Een religieus leven leidde Rørth evenmin. Ze geloofde wel in God, maar kerkte alleen met Kerstmis en Pasen.

In Theresia's *Het boek van mijn leven* vindt Rørth herkenning: "wat beschreven staat, is dezelfde ontmoeting die ik heb beleefd... (...) Ze beschrijft hoe 'Christus voor mij stond en ik zag Hem duidelijker dan wanneer ik Hem met mijn fysieke ogen had gezien'". Maar moet ze erover vertellen? "Iemand ontmoeten van wie je niet eens kunt bewijzen dat Hij tweeduizend jaar geleden leefde, kun je niet uitleggen in het politiek en cultureel correcte Denemarken", schrijft ze. Geloven mag alleen "als je het rationeel kunt beargumenteren en als je het geloof als gedachte in de hersenhelft van het intellect kunt houden." En dat kan ze niet. "Ik heb het met heel mijn lichaam beleefd".

Ze betwijfelt of haar kennis over Jezus wel geldig is, tot ze bij Thomas van Aquino leest dat er twee soorten

Foto: ANP - Henrik Bagger



Charlotte Rørth schreef een boek over haar twee ontmoetingen met Jezus. "Ik ben niet belangrijk. Belangrijk is: hoe kan wat mij overkwam ten dienste staan van anderen?"

kennis bestaan: de ene verwerf je via je intellect, de andere door liefde en eenheid met God. "Zijn woorden vormen de kern voor mijn moed om op een dag meer mensen te vertellen over wat er met me is gebeurd. Hij geeft me academische rugdekking." Ze gaat haar verhaal delen.

En, hoe reageren de mensen?

"Iedereen zei me vooraf: publiceer het boek niet, ze zullen je belachelijk maken. Dat is niet gebeurd. Ik heb al honderdvijftig lezingen gegeven. Het boek staat op de bestsellerslijsten. Het ligt op vliegvelden. Het is een groot succes. Natuurlijk spotten sommigen, maar bijna niemand durft in mijn gezicht te zeggen: je bent gek. Ik schrijf ook niet dat ik de antwoorden heb. Dat helpt. De lezer trekt zijn eigen conclusie en het maakt mij niet uit welke."

Wie was Jezus voor u, voordat u Hem ontmoette?

"Een belangrijke historische figuur. Religie en geloven zag ik als een constructie. Daarmee creëerden we een stabiele samenleving en morele regels. Ik was lid van de lutherse staatskerk en ik geloofde in iets groters. Jezus was onderdeel van dat grote. Maar ik was een luie christen – zoals veel mensen."

Hoe wist u zo zeker dat Hij het was?

"Ik weet het niet. Ik vroeg het niet en Hij preekte of genas ook niet. Er liepen vijf mannen bij Hem. Er waren geen signalen dat Hij het was, maar ik wist het. Hij was ook nog niet gekruisigd, ik ontmoette Hem waarschijnlijk in het voorjaar van het jaar voor zijn kruisiging. Ik weet niet waarom ik wist dat Hij het was, maar ik wist het. En dat is ook voor mij iets moeilijks. Mij, de journaliste, de Scandinavische, opgegroeid in een linkse, marxistisch-achtige gemeenschap, is geleerd kritisch te zijn, altijd te twijfelen. Als dan zoiets fundamenteel provocerends

gebeurt, sta je daar zonder gereedschap. Ik wist niet wat te doen."

De lange, onvoorstelbaar knappe Jezus die u zag, zag er in werkelijkheid waarschijnlijk anders uit...

"Het beeld dat ik zag, is een constructie die God creëerde om met mij te kunnen communiceren. Dat Jezus er in het echt anders uitzag, is het punt niet. Het punt is ook niet of wij de ontmoeting kunnen bewijzen. Het punt is dat het kan gebeuren. God sprak tot mij en om dat te laten gebeuren moest Hij blijkbaar verschijnen in de knapste man die ik ooit heb gezien."

Wat is volgens u de kern van uw ontmoeting met Jezus?

"God verscheen aan een normaal mens, die dat niet verdiende, als voorbeeld dat het iedereen kan overkomen. Het wonder is dat het kan gebeuren. Ik ben niet de eerste en niet de laatste."

Wat wilt u met dit boek communiceren?

"Dat wij allemaal geliefd zijn, wie wij ook zijn. En dat wij geaccepteerd zijn zoals wij zijn. Mijn ervaringen zijn wat ze zijn. Ik interpreteer ze, als vrouw van een bepaalde leeftijd, in een bepaalde culturele context enzovoorts. Anderen interpreteren mijn interpretaties weer. Ik ben niet belangrijk. Belangrijk is: hoe kan wat mij overkwam ten dienste staan van anderen?"

Wie is Jezus nu voor u?

"Een compleet mens en de Zoon van God. Hij is een heel belangrijk onderdeel van Gods communicatie met ons. Ik zie Hem als een heel goede vriend, over wie ik nooit moe wordt te vertellen."

Charlotte Rørth, *De dag dat ik Jezus ontmoette – Bekentnissen van een moderne ongelovige*. Uitg. Wereldbibliotheek, 192 pp., pb., € 17,99, ISBN 9789028442627

'Ik zie Hem als een heel goede vriend, over wie ik nooit moe wordt te vertellen'