

Forord

DETTE ER EN MEGET USÆDVANLIG BOG. FRA SIDELINJEN HAR jeg fulgt dens tilblivelse over flere år. Det har været en smuk og krævende proces at iagttage. Det kræver opmærksomhed og nærvær at følge en sådan fødsel. Tvivl, ydmyghed, overbevisning, retning, tro og alvor er naturlige ingredienser hos den engagerede forfatter. Det er en helt særlig levned- og livsbeskrivelse, vi møder i denne bog. Charlotte Rørth inviterer os til at følge sine oplevelser, sit liv og sin færd over en periode i hendes liv, hvor der sker mange og til dels uventede hændelser. De formidles i bogen og opleves i et møde mellem forfatteren og læseren.

Det er let at afvise dét, der er anderledes: Afvise det mystiske, det religiøse eller det spirituelle, afvise troen på eller oplevelsen af den ikke-lineære livsopfattelse. Afvise troen i det hele taget. Ja, afvise videnskaben, når den fremkommer med ualmindelige hypoteser og resultater. Livet er mangfoldigt. Bogen handler om ånd, sjæl og sind, om liv og død, om Gud, om det enkelte menneske og om menneskelige fællesskaber. Charlotte Rørth vil ud af de firkantede kasser og systemer og ud af de fordomsfyldte kategorier. Hun inviterer læseren med på en rejse, hvor der åbnes for nye begreber og forestillinger, nye oplevelser og begivenheder, men det er læseren selv, der reflekterer og bestemmer.

Jeg vil udtrykke min glæde over at have fået lov til at følge bogens tilblivelse, og efterfølgende har jeg læst bogen med stor interesse. Jeg håber, at mange andre vil læse bogen med samme alvor, engagement og intensitet, hvormed den er skrevet.

Steen Hildebrandt

Professor, Ph.D.

Frederiksberg, december 2014